

Een Jeruzalemse Stem voor Gerechtigheid
een oecumenisch getuigenis voor gelijkheid en een rechtvaardige vrede in
Palestina/Israël
Jeruzalem, 1-4-2025
“Uit de diepten roep ik tot U”
(Psalm 130:1)

Wij leven in een tijd van diepe crisis. Wij schrijven u vandaag omdat wij geloven dat ons geloof juist in tijden als deze moet oplichten.

Terwijl de oorlog in Gaza voortduurt, is Israël een oorlog begonnen op de Westelijke Jordaanoever, verborgen voor de ogen van de wereld. Het Israëlische leger voert de grootste verdrijving van Palestijnen uit hun huizen uit sinds 1967. Volgens OCHA zijn al meer dan 40.000 Palestijnen verdreven, en leven zij momenteel zonder onderdak, essentiële diensten of gezondheidszorg.

In deze context denken wij aan de gelijkenis die Jezus vertelde – een verhaal dat zich juist in deze landen afspeelt. Een gewonde man lag langs de kant van de weg. Jezus beschrijft hoe sommigen voorbijliepen zonder te stoppen. Dominee Martin Luther King stelde dat zij voorbijliepen uit angst: wat gebeurt er met mij als ik stop? Maar de barmhartige Samaritaan stelde een andere vraag: wat gebeurt er met hem als ik níét stop? Alleen de Samaritaan handelde om het leven van de gewonde man te redden. In herinnering aan deze gelijkenis richten wij ons nu tot drie groepen mensen:

Aan onze broeders en zusters in Gaza, Gaza-Stad, Khan Younis en Rafah, en op de Westelijke Jordaanoever, in Nablus, Jenin en Tulkarm:
Wij weigeren eenvoudigweg aan u voorbij te gaan. Wij vergeten u niet – sterker nog, wij verbinden ons aan solidariteit met u. Wij dragen u in onze gebeden. Wij huilen met u. Wij proberen uw roep te laten doorklinken in een wereld die wakker geschud moet worden uit haar onverschilligheid.

Tot degenen wereldwijd die onze wonden zien maar zwijgen:
Wij erkennen uw angst, en begrijpen dat het veel kost om nu het woord te nemen. Misschien hoopt u nog steeds, in uw stilte, dat iemand anders onderweg zal stoppen om te helpen. Maar het zou nu duidelijk moeten zijn: niemand stopt. Onlangs heeft de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, aangekondigd dat hij binnen enkele weken belangrijke verklaringen zal doen over de toekomst van ons thuisland. Wij vrezen dat de annexatie van Palestijns grondgebied door Israël op handen is. Het steeds vaker gebruiken van de namen “Judea en Samaria” (in plaats van de bezette Westelijke Jordaanoever), en het misbruiken van Bijbelse termen om politieke realiteiten te verdoezelen, tonen de wens om Palestina en de Palestijnen van de kaart te vegen – om te beweren dat wij niet bestaan. Nu is het moment om duidelijk te maken dat Palestijnen het recht hebben om in hun thuisland te leven, en om u aan te sluiten bij stemmen wereldwijd die oproepen tot gelijkheid, gerechtigheid en vrede – voor zowel Palestijnen als Israëli’s.

Tot slot, tot de Joden en Christenen die zijn gaan geloven dat God wil dat Israël ons

thuisland annexeert:

Wij willen duidelijk zeggen: u bent misleid. Zowel Palestijnen als Israëli's zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Allen zijn gelijkwaardig in waardigheid en rechten. Bovendien is onze God een God van liefde, die geweld verafschuwt en alle kinderen van God liefheeft. De Palestijnen zijn uw "naaste". Het onaantastbare gebod in het Woord van God dat wij delen is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf" (Leviticus 19:18, Mattheüs 22:39, Marcus 12:31, Lucas 10:27, Romeinen 13:9). Het verdrijven van Palestijnen uit hun thuisland is niet alleen een daad van geweld – het is heiligschennis.

Nu Pasen nadert, bevestigen wij opnieuw: het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

"Wat er door hem geworden is, was leven, en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen."

(Johannes 1:3-5)

Ondertekenaars:

Latin Patriarch of Jerusalem Michel Sabbah (emeritus)

Lutheran Bishop of the Holy Land Munib Younan (emeritus)

Mr. Yusef Daher

Ms. Sawsan Bitar

Mr. John Munayer

Mr. Samuel Munayer

Rev. David Neuhaus SJ

Rev. Frans Bouwen MAfr

Rev. Alessandro Barchi

(vertaald met Chat GPT)