

Kerstspel

Jozef komt op. Hij neemt een rugzak met zich mee...

Maria (stem op de achtergrond): *Jozef, Jozef, schiet je nou eens op? We moeten zo weg..*

Jozef: Ja, ja, rustig maar. Ik heb bijna alles verzameld.

Even kijken, waar heb ik dat lijstje.

Het is ook wat. Halsoverkop moeten we op reis. In deze tijd van het jaar, nota bene. En terwijl mijn Maria op haar laatste dagen loopt.

Maar ja, bevel van hogerhand. Wat doe je er aan.

Gelukkig zat er bij de brief van de overheid een handig lijstje waar je allemaal aan moet denken.

Eens even kijken, heb ik nu alles?

Flesje water. Check.

Houdbaar eten. Check.

Een mobiel.

Met een powerbank. Deze doet het op zonne-energie. De zon staat wel wat laag, maar ja, daglicht is ook al goed, dacht ik.

Maria: *Jozef, Jozef, komt er nog wat van! Je weet dat ik een hekel heb om met donker te rijden.. Schiet eens op, man.*

Jozef: Ja, ja, ik ben toch bezig. Geduld, meisje. Jeruzalem en Jericho zijn ook niet in één dag gebouwd.

Waar was ik?

O ja, kaarsen. Die heb ik zat, in de uitverkoop bij de Blokker.

Even zien, wat nog meer?

EHBO doos.

Een wollen deken. Halleluja. Ja, dat is inderdaad niet verkeerd. En desinfecterende gel. Stel dat ons kindje onderweg geboren wordt.

En contant geld, natuurlijk. Was vorige week nog op het nieuws. Ja, ja, dat hebben we nog wel. Dan maar wat minder in de collecte...

En hier, een fluitje om hulpdiensten te laten weten waar je bent?!

OK.

Eens even denken. Ik heb nog wel een herdersfluit. Zou dat ook goed zijn? Vast wel!

Maria: *Jozef, Jozef, man! Waar blijf je toch?!*

Dat had je toch al veel eerder kunnen doen. Waarom altijd op het laatste moment. Ik wacht nog vijf minuten, geen seconde langer.

Jozef: Ach Maria, stel je niet aan.
Je ziet toch dat ik druk bezig ben.
Ik ben bijna klaar, nog een paar dingen op het lijstje...

Contant geld. Ja, dat had ik gehad.

Laatste zaken:

Gereedschap. Ha, dat zou ik als timmerman niet bij me hebben? Jo.

Reservesleutel van huis. Check

En kopieën van identiteitsbewijzen. Nogal wiedes. Die moeten we daar vast laten zien, om te bewijzen dat wij uit de stad van David afkomstig zijn. Ja hoor, heb ik ook.

We kunnen gaan!

Maria: *Eindelijk!!*

Jozef: Nog even kijken, wat staat hier. De kleine lettertjes:

‘Gebruik een waterdichte verpakking zoals een rugzak, die je ook makkelijk mee kunt nemen als je plotseling moet evacueren’.

‘Kijk ook naar je persoonlijke situatie, denk bijvoorbeeld aan babyvoeding, medicijnen en eten en drinken voor je huisdieren’.

Ah, dat is ook zo.

Hier. Een dikke wortel. Voor onze ezel.

Kom, let's go.

Samen: *Betlehem. Here we come....*