

lezing uit een preek van Bonifatius,

Zalig zijn de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Wij moeten op zo'n manier naar vrede streven, dat wij allereerst tussen God en onszelf de vrede herstellen. Dat kan door na te komen wat Hij ons voorschrijft en het kwaad dat God haat te ontvluchten. Vervolgens moeten wij tussen onze naasten, als wij merken dat zij in tweedracht met elkaar verkeren, vrede zien te stichten. Vanwege de vrede zullen wij dan kinderen van God genoemd worden. Gods goedheid is groot en de genade van de Schepper onuitsprekelijk (...)

Loven wij daarom de barmhartigheid van God. Danken wij Hem in alles. Laten wij Hem steeds dringend smeken, dat Hij die zich verwaardigd heeft ons te verlossen, ons nu ook van alle zonden reinigen wil om ons zo met alle heiligen tot inwoners van zijn rijk te maken. Hem zij de eer en de roem van eeuwigheid tot eeuwigheid.